

Uitleg bij de presentatie van mijn koningsschild.

In het schild zijn vier aspecten van mijn leven uitgebeeld. Het voornaamste is mijn familie. Verder zijn uitgebeeld mijn beroep en mijn hobby, geweerschieten en gildebroeder.

In de kruin van de boom is, naast mijn naam, ook de naam van Petra gegraveerd. De twee ringen symboliseren de onderlinge verbondenheid. Aan de stam van de boom zijn takken met blaadjes gegraveerd. De blaadjes stellen onze kinderen voor. De kleinere blaadjes die uit de bladeren ontspringen zijn de kleinkinderen.

Onder aan de stam ligt ook een blad. Dit is het afgevallen blad van onze oudste die helaas maar bijna drie jaren oud mocht worden.

De boom, stam met kroon, beelden mijn beroep als groenvoorziener uit.

De stam, uitgebeeld als een geweer, geeft aan dat het geweerschieten een belangrijke hobby voor me is. Mijn gildebroederschap is uitgebeeld door een schildje, onder aan het schild, met de afbeelding van Sint Sebastiaan.

Het schild is met de hand gegraveerd van de gebruikelijke informatie. De naam van de koning, de periode van het koningschap, de naam van het gilde en de plaatsnaam.

Harrie Bullens, gildekoning